

Verstikkende liefde

Mirjam Hildebrand

Jij hebt hulp nodig, heeft Sander gezegd. Pff, als er iemand dringend op de sofa moet gaan liggen, dan is hij het wel. Hij vindt dat ze zo heftig reageert op normale dingen. Het is maar wat je normaal noemt... Als een man je geen bevestiging kan geven dat jij belangrijker bent dan werk, dan is het duidelijk dat je moet opstappen, vindt Suus. Dus, heeft ze haar koffer gepakt om er eens goed tussenuit te gaan. Naar het buitenland, ergens waar het warm is en mannen weten wat een vrouw nodig heeft.

Ze heeft weleens gehoord van de lastminutedesk op Schiphol, dus daar zullen ze haar vast verblijden met een mooie all inclusive. Tegen Sander heeft ze gezegd dat ze verwacht dat hij al zijn spullen uit haar huis heeft gehaald, wanneer ze over een dag of tien terugkomt. Zelf heeft ze alles al bijeengeraapt wat nog bij Sander lag.

Haar koffer is nieuw en ruikt ook zo. Ze heeft haar rode pumps aangetrokken; die maken haar sexy, zegt haar vriendin Nikki. En daar kan ze van op aan. Vaak heeft ze het gevoel dat Nikki de enige is die haar echt begrijpt; de enige vriendin die altijd is gebleven.

De vrouw achter de balie kijkt verveeld. Waarschijnlijk heeft ze al de hele ochtend niemand geholpen. Het is prachtig weer in Nederland, dus waarom zou je ook een lastminute boeken... Haar gezicht klaart op als ze ziet dat Suus op haar afkomt. 'Goeiemorgen, heeft u een goed geprijsde all inclusive naar de zon voor mij?'

'Maar natuurlijk,' zegt de dame. 'Welk land geniet uw voorkeur: Spanje, Turkije, Italië, Griekenland?'

'Het maakt me niet uit waar naartoe, zolang het maar beneden de zevenhonderd euro is en ik binnen dit uur naar de gate kan lopen.'

Tien minuten later rent Suus in een vreemde pas naar incheckbalie 31 en vervolgens naar gate G02. Ze heeft spijt van haar schoenen: de blaren komen opzetten en het ziet er nu vast niet zo elegant meer uit. Turkije