

RUMME RUPS

HELPT JONGE KINDEREN OMGAAN MET GROEI EN VERANDERING



Rumme Rups. €14,50. Leeftijd 3 t/m 6 jaar.

Bij afscheid van de groep op het kinderdagverblijf

Het omgaan met veranderingen is voor veel jonge kinderen lastig. Als er van hen wordt verwacht dat ze iets nieuws gaan ondernemen, vinden ze dat vaak een beetje eng. Ze zijn bang voor het onbekende dat gaat komen en denken soms dat het mis zal gaan. Liever houden ze het bij het oude en blijven ze 'klein'.

Om deze kinderen te helpen groeien en te laten zien dat veranderen leuk kan zijn publiceert Droomvallei Uitgeverij het kleurrijke prentenboek 'Rumme Rups' van Mirjam Hildebrand (met illustraties van Illutié - Britta Reinhard).



Het boek is speels en ondersteunend om voor te lezen wanneer een kindje voor het laatst op het kinderdagverblijf is. Zo kan het met een fijn gevoel uitvliegen naar de basisschool.

LEUK VOOR SINTERKLAAS OM AAN DE GROEPEN TE GEVEN.

RUMME RUPS BESTELLEN:

WWW.PRACHTBOEKEN.NL/RUMME

WWW.MIRJAMHILDEBRAND.NL (RECENSIES EN MEER INFO. GESIGNEERD OP AANVRAAG)

Een kleurrijk en levendig prentenboek

Het boek gaat over een rupsje dat angstig is om uit te groeien tot vlinder. Gelukkig wordt hij bijgestaan door zijn insectenvriendjes en krijgt hij heel wat tips om zijn angst te overwinnen. Hij ontwikkelt positieve gedachten. Hiermee gewapend, durft het rupsje de verandering aan. Zodra hij een vlinder wordt en alles nieuw is, leert hij dat leren met vallen en opstaan gaat. Uiteindelijk voelt hij zich zekerder en maakt hij veel plezier. Het boekje sluit nauw aan bij de belevingswereld van kinderen van drie tot en met zes jaar en is door de kleurrijke en levendige platen een lust voor het oog. Het verhaal is op rijm geschreven, wat maakt dat de ondersteunde zinnen gemakkelijk beklijven.

Tips en vragen

Mirjam Hildebrand is werkzaam als kinderpsychologe. Omdat zij het belangrijk vindt dat dit thema juist bij deze jonge doelgroep wordt behandeld, heeft zij dit boek geschreven. 'Toen ik ouders over mijn plannen voor dit boek vertelde, gaven ze aan daar enorm blij mee te zijn. Zo'n boek hadden ze nog niet kunnen vinden.' Mirjam heeft aan het einde van het boek informatie voor ouders/verzorgers en leerkrachten opgenomen. Er staan voorbeeldvragen in om aan kinderen te stellen. Deze vragen zijn ook geschikt voor in een groeps gesprek. Tevens worden er tips gegeven hoe om te gaan met een kind dat angstig is voor verandering en/of faalangst heeft. Als laatste presenteert zij een aantal affirmaties: positieve zinnen die je helpen veranderingen te accepteren.



Brrrt brrrt, wie komt daar aangevlogen?
Het is Lilly Libelle met haar grote ogen.
'Rumme, je bent niet aan het smullen.
Om vlinder te worden, moet je je buikje vullen.'

'Oh, Lilly, ik voel me zo naar.
Ik tril op mijn benen, mijn buik doet raar.
Een vlinder worden, dat maakt me bang,
Ik wil rupsje blijven, mijn leven lang.'